

PROFETSKAP INOM ISLAM

SWEDISH

(10/10)

النبوة في الإسلام

FREE COPY

NOA
ABRAHAM
MOSES
JESUS
MUHAMMAD
FRED VARE ÖVER DEM



www.daralber.ae



الإمارات
THE EMIRATES

www.islamic-invitation.com

Your Path To Peace..



مركز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center

المعتمد بالإسلام

نصريح رقم: (2017/139) | دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري | Islamic Affairs & Charitable Activities Department

www.islamicic.com

Allah (Gud), Skaparen utav universum och allt som finns i det, skapade människan för ett ädelt syfte: att dyrka Honom endast, och att leva ett rättfärdigt liv baserat på Hans läror och vägledning. Dock så är det inte möjligt att fullborda detta syfte utan att man först har fått ta del av tydliga riktlinjer från Allah. Allah, Den men Barmhärtige och Rättvisaste, har inte lämnat oss för att vandra på jorden utan syfte. För att kunna informera oss om vårt syfte så har Allah valt vissa individer att kommunicera ut och lära ut Hans budskap till hela mänskligheten. Dessa individer kallas också för profeter; bland dessa är Adam, Noa, Abraham, Moses, Jesus och Muhammed – fred vare över dem alla.

Profeternas karaktärer

Alla profeterna hade gemensamma egenskaper som gjorde dem till exceptionella människor.

Profeterna fick uppenbarelser

Den främsta skillnaden mellan en vanlig människa och en profet är att en profet får uppenbarelser utav Allah.

Profeterna hade ädla karaktärer

Profeterna sökte aldrig personliga nyttor så som rikedomar, hög status eller makt – snarare så sökte de endast Guds välbehag.

Profeterna var de bästa av sina folk i deras karaktärer och rättfärdighet. De levde sina liv i lydnad till Gud med högsta moral och de var alltid sanningsenliga i sina tal och uppförande. Av denna anledning så avfärdar muslimer helt att profeterna skulle ha engagerat sig i stora synder, så som det beskrivs i vissa andra religioner och deras skrifter.

Profeterna utförde mirakel

Många av profeterna utförde mirakel, oftast inom de kunskaper och områden som deras folkslag var duktiga inom. Till exempel: Moses (fred vare över honom) folk var duktiga inom magi; därav att Moses (fred vare över honom) utförde mirakulös magi som ingen annan magiker kunde utföra. Jesus (fred vare över honom) folk var duktiga inom medicin; så Jesus (fred vare över honom) utförde mirakulösa helande handlingar som ingen annan kunde göra. Muhammeds (fred vare över honom) folk var duktiga inom poesi; så Muhammed (fred vare över honom) kom med Koranen, som innehåller en sådan hög, vackert och avancerat språk att ingen kunde efterlikna det. Dessutom så kom profeterna med andra mirakel; så som att berätta om framtida händelser och profetior som ingen kunde känna till. Alla mirakel

som profeterna utförde kunde göras endast genom Allahs tillåtelse och hjälp. Profeterna var människor och inga gudomar, hade det inte varit för Allahs tillåtelse och hjälp så hade de aldrig kunnat utföra miraklen.

Profeterna var inte gudomliga

Trots att profeterna valdes ut utav Allah så var de inte heliga och ska därför inte heller dyrkas. Profeten Muhammed (fred vare över honom) var beordrad att klargöra:

“Jag är endast en människa som er. Det har uppenbarats för mig att er Gud är en Gud.” Koranen 18:110

Det framgår även klart och tydligt i Bibeln, både Gamla och Nya testamentet, att profeterna inte var heliga och att alla dyrkan endast skall gå till den Enda sanna Guden.

“Och han [Jesus] gick lite längre bort, och föll på sitt ansikte, och bad...” Matteus 26:39

*“Och de [Moses och Aron] föll på sina ansikten...”
4e Moseboken 16:22*

*“Och Abram [dvs. Arbraham] föll på sitt ansikte: och gud talade till honom...”
1a Moseboken 17:3*

Profeterna hade säregna och unika karaktärsdrag

Allah gav profeterna säregna och unika karaktärsdrag för att de skulle lyckas med sina uppdrag. Bland dessa var uthållighet, mod, ledarskap, tålamod och visdom som inga andra än de hade.

Till exempel:

- Noas (fred vare över honom) tålamod i att kalla sitt folk, trots att väldigt få accepterade kallet.
- Abrahams (fred vare över honom) mod i att ensamt konfrontera sitt folk vad gäller deras falska tro, trots hans unga ålder.
- Moses (fred vare över honom) ledarskap över sitt folk när han ledde dem bort från Farao – den ondaste och mest förtryckande tyrannen på sin tid.
- Jesus (fred vare över honom) tålamod när han fick utstå svårigheterna och förtrycket från sitt folk.
- Muhammeds (fred vare över honom) visdom i att ena Arabiens många rivaliserande stammar, som hade haft en långt historia av konflikter, till att enas och skapa fred.

Profeternas budskap

Eftersom alla profeter var skickade utav Gud så hade de också alla samma budskap som de spred – att påminna och lära mänskligheten meningen med livet.

Deras budskap innehöll:

- Klargörande utav vad och vem Gud är och att avfärda falska trosuppfattningar
- Lära ut den sanna meningen med livet
- Visa hur det är menat att Allah skall dyrkas
- Lära ut Allahs definition av rättfärdigt och syndigt uppförande
- Förklara vad belöningen är för att lyda Gud (paradiset) och varna för straffet för den som inte lyder (helvetet)
- Förklara vanliga missförstånd så som vad själen, änglar, ödet och nästa liv är för något

Huvudfokuset för profeternas kall var att klargöra vem och vad Gud är: Att han inte har någon partner eller like, att alla dyrkan skall dedikeras endast till Honom. Det har nämnts i ett flertal verser i Koranen om detta:

Noa (fred vare över honom) sade [Koranen 7:59]:

"Dyrka Gud, mitt folk - ni har ingen annan gud än Honom!"

Abraham (fred vare över honom) sade [Koranen 21:66]:

"Dyrkar ni alltså i stället för Gud det som varken kan gagna eller skada er?"

Moses (fred vare över honom) sade [Koranen 7:140]:

"Skall jag söka efter en gud åt er vid sidan av Gud, som har gett er vad Han inte har gett något annat folk?"

Jesus (fred vare över honom) sade [Koranen 3:51]:

"Gud är min Herre och er Herre; det är därför Honom ni skall dyrka! Detta är en rak väg."

Muhammed (fred vare över honom) sade [Koranen 18:110]:

"Genom uppenbarelsen vet jag att er Gud är den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!"

Budskapet var detsamma genom alla generationer av folk och profeter, och fokuserar på vikten av att ha rätt trosuppfattning om Gud.

"Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: "Dyrka Gud och håll er borta från falska gudar." Koranen 16:36

"VI HAR aldrig sänt ett sändebud som inte talade samma språk som det folk [till vilket han sändes], så att han klart kunde lägga fram [sitt budskap] för dem." Koranen 14:4

Det skickades profeter till alla folkslag

Muslimer tror på att Allah har skickat tusentals profeter genom historien till alla folkslag för att vägleda dem. Men genom historien så har deras budskap gått förlorat, förändrats, förlorats, glömts bort eller förnekats av människorna. Det är därför som Allah med tiden har skickat nya profeter, för att återuppliva det sanna budskapet som profeterna kom med.

*“TILL VARJE folk har [Vi sânt] ett sändebud och när sändebudet har kommit [till sitt folk], skall rättvisa domar avkunnas över dem och ingen skall tillfogas orätt.”
Koranen 10:47*

Muslimerna tror på och respekterar alla profeter som Gud har skickats. Muslimerna tror också på att alla de heliga skrifterna var uppenbarelser från Gud som skickades till Profeterna till en början, men att de med tiden förvanskades. Den enda boken som existerar i sin grundform och med grundbudskapet intakt är Koranen.

“Steg för steg uppenbarar Han för dig denna Skrift och med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består [av äldre tidens uppenbarelser]; det är Han som uppenbarade Tora och Evangeliet.” Koranen 3:3

Varför får inte alla uppenbarelser direkt från Gud i stället?

Allah har skapat livet och gett människor en fri vilja och intellekt för att testa dem. För att se vem som av sig självt väljer att följa Hans väg och vem som avviker från den. Ifall varje person skulle få direkta uppenbarelser från Gud så skulle livet inte vara ett test. Ett riktigt test är att man använder sitt intellekt och förstånd för att tänka på och erkänna Guds tecken, snarare än att Gud ska tala till en direkt. Det krävs ingen större ansträngning att tro på Gud ifall Gud skulle tala till en direkt, det kan knappt kallas för att man tror då.

Trots att profeterna fick direkta uppenbarelser från Gud så undantogs de inte från livets prövningar och svårigheter. Att vara en profet innebär många svårigheter och prövningar.

Eftersom Koranen och Sunnahn är bevarade och lättillgängliga för alla så behöver vi inte en ny profet.

Den Sista Profeten

Profeterna skickades till sina folkslag, men över tiden så glömdes deras budskap bort eller så blev de förvanskade. Den enda profeten som skickades till hela mänskligheten var Muhammed (fred vare över honom). Profeten Muhammeds

budskap är också den enda som har bevarats. Än idag har vi kvar Koranen och Profetens Sunnah i dess originalform.

- Koranen är Allahs ord och är fri från förvanskningar, fel eller motsägelser. Den har uppenbarats "För att ge människorna... i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt." Koranen 2:185

Profeten Muhammeds budskap är i fullständig harmoni med de tidigare profeternas läror. Den bekräftar dem till och med.

- Sunnah är en samling utav Profeten Muhammeds (fred vare över honom) tal och handlingar som har bevarats utav hans följeslagare och deras studenter. Bara faktumet att tusentals av dessa återberättelser från Profetens tal och handlingar finns bevarade och har strikt blivit autentiserade gör det väldigt enkelt för alla att följa honom (fred vare över honom).

Profeten Muhammed (fred vare över honom) är den sista profeten för hela mänskligheten fram tills domedagen, inkluderat vår och framtida generationer. Han var ett perfekt exempel på en ärlig, rättvis, barmhärtig, empatisk, sanningsenlig och modig människa. Han hade, precis som tidigare profeter, inga onda karaktärsdrag och strävade endast för Allahs välbehag.

Slutsats

Allah skickade profeter till mänskligheten som en barmhärtighet och för att förmedla Hans budskap och lära människor hur de ska leva ett rättfärdigt liv. De har de bästa karaktärerna och meningen är att folk ska följa dem och lyda dem.

Att följa profeterna är att lyda Gud, och att avfärda profeterna är att vara Honom olydig. Profeten Muhammed (fred vare över honom) är den sista profeten. Det innebär att Guds vägledning fullbordades med Profeten Muhammeds (fred vare över honom) liv och att vägen till att leva ett framgångsrikt liv är genom lydnad till Gud och Hans sista Profet.

"I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen." Koranen 33:21

www.islamic-invitation.com

 **HOTLINE**

+971 56 204 2045



islamicicdx

