

Vad är meningen med livet?

SWEDISH

(04/10)

الغاية من الحياة

FREE COPY

*Vart kom jag
ifrån?
Varför är jag här?
Vart är jag på
väg?*



Dar Al Ber Society
www.daralber.ae



الإمارات
THE EMIRATES

www.islamic-invitation.com

Your Path To Peace..

مركز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center

المعروف بالإسلام

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري | نصريح رقم: (2017/139) Islamic Affairs & Charitable Activities Department

www.islamicic.com

Vad är meningen med livet?

En av de första frågorna som dyker upp när man funderar om livets mening är; "Vart kom vi ifrån?"

Är vi här på grund av slumpmässiga händelser i naturen? Eller finns det en högre intelligent varelse, en skapare? Att erkänna existensen av en skapare än det första steget i att förstå den sanna meningen med livet. Det finns många logiska och rationella argument för att tro på en skapare. Tre av dessa kommer att presenteras här nedan:

1. Universums begynnelse

Det första beviset för Guds existens går tillbaka till att förstå vart Universum kom ifrån.

Föreställ dig att du går genom en öken och finner en klocka mitt ute i ingenstans. Vi vet att en klocka består av glas, plast och metall. Glas kommer från sand, plast från olja och metall utvinnes vi ur berg och jord. Alla dessa tre komponenter går att finna i öknen. Skulle du tro på någon ifall den sa att klockan skapade sig själv från omgivningen? Skulle du tro på personen ifall denne argumenterade med att genom solens strålar, vinden, blixten och oljan som bubblade upp ur ytan, så formades klockan över miljontals år genom slumpen eller genom naturliga sammanträffanden?

Mänsklig erfarenhet och simpel logik säger att det som har en början inte bara kan uppstå från ingenting, och det kan inte heller ha skapat sig själv. Därför är det ett logiskt och förnuftigt resonemang att en högre stående "varelse" har skapat universum. Denna "varelse" eller "entitet" måste vara enormt mäktig och intelligent för att kunna ha skapat hela universum och de fysiska lagar som det styrs utav. Vi kan därför resonera att denna "entitet" är tidlös och rumlös. Detta då tid, rum och material började och skapades i och med universums skapelse.

Dessa attribut som vi har nämnt är grunden för att förstå sig på det islamiska konceptet om Gud, skaparen av universum. Detta koncept om Gud är i total harmoni med den moderna vetenskapens koncept om ett begränsat och ändligt universum.

Någon kanske då frågar: "Vem skapade Gud?" Gud, Skaparen, är olik Sin skapelse. Till skillnad från universum och resten av skapelsen så är Gud evig. Han har alltid existerat och har ingen början, Han är tidlös. Eftersom Han inte har någon början och inget slut, utan det är Han som har skapat tiden, så är inte heller frågan "vem skapade Gud" en logisk fråga, då Guds existens varken har en början eller slut.

2. Universums fulländade existens

Vad gäller det andra beviset på existensen utav en skapare; Den perfekta balansen som finns i vårt komplicerade universum.

Många av universums egenskaper visar tydligt på att det är specifikt designat för att kunna härbärga liv. Som till exempel jordens avstånd från solen, tjockleken på jordens mantel, hastigheten på jordens rotation, syrehalten i atmosfären och till och med jordaxelns lutning. Om dessa egenskaper hade bara varit lite annorlunda så skulle liv inte kunna existera.

På samma sätt som en klocka måste ha en intelligent skapare som kalibrerar dess tid, så måste jorden ha en intelligent skapare som kalibrerar dess rotation runt Solen. Kan detta ha skett av sig självt?

När vi ser denna ordning i universum med alla dess lagar och system, inklusive i oss själva, är det då inte logiskt att någon har organiserat detta? Existensen av denna organisatör beskrivs bäst med existensen utav Gud – Han som har format allt utefter en ordning.

3. Uppenbarelse från Gud

Det tredje beviset är att Gud faktiskt har skickat sin uppenbarelse till mänskligheten som ett tecken på Hans existens. Det finns tydliga tecken på att islams heliga bok, Koranen, är Guds ord. Nedan så presenteras en kort sammanfattning som stärker detta påstående om Koranen:

- Den är över 1400 år och innehåller många vetenskapliga faktum som människor förr i tiden inte kände till. Dessa vetenskapliga faktum har endast i senare tid kunnat upptäckas och konstateras. Exempel på detta är: Att vatten är grunden till allt liv (Koranen 21:30); att universum expanderar (Koranen 51:47); Solen och månens rotationer (Koranen 21:33).
- Den innehåller många historiska faktum som inte var känt för människorna på den tiden. Den innehåller också en rad profetior som alla visade sig vara korrekta.
- Den är fri från fel eller motsägelser trots att den uppenbarades stegvis över en period på 23 år och omfattar många olika ämnesområden.
- Den är bevarad, ord för ord, i sin grundform sen den blev uppenbarad i sitt originalspråk arabiskan. Detta till skillnad från andra skrifter som inte längre existerar i deras grundformer.

Om Gud uppenbarade en bok för att vägleda människor så borde den innehålla tydliga bevis för Guds existens.

- Den har ett enkelt, rent och universellt budskap som tilltalar människans intellekt och instinktiva tro om Gud den Allsmåktige.
- Koranens har en djup effekt på människor och påverkar deras sinnen.
- Den uppenbarades för Profeten Muhammed (fred vare över honom) som var analfabet. Trots det så har världen erkänt att Koranen har en unik form av språk och retorik som är den högsta, mest avancerade, vackraste och renaste form av arabiska som man känner till.

Den mest rationella förklaringen på Koranens unika och mirakulösa ställning är att det endast kan vara från Gud.

Gud vägleder

Efter det att vi inser att vi är skapta av en allsmåchtig och vis skapare, så är det logiskt att förvänta sig att vi därmed ska bli informerade om syftet med vår existens. Hur ska vi veta vad Gud vill och förväntar sig utav oss? Lever vi utefter ett regelverk eller bestämmer vi själva syftet med vår existens? Ska vi bara följa trender i livet som andra eller samhället sätter för oss? Nej! Gud har skickat profeter och uppenbarelser för att informera och vägleda oss om meningen med livet.

Gud har skickat tusentals profeter, åtminstone en per nation (folk), med samma budskap: Att dyrka Gud endast och följa Hans vägledning. Bland dessa profeter inkluderas Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus och Muhammed (fred vare över dem alla).

Profeten Muhammad (fred vare över honom) är den sista av en serie av profeter. Han var det bästa exemplet på en ärlig, rättvis, empatisk och modig människa. Till honom skickades den sista uppenbarelsen från Gud, Koranen, för att lära människor hur de ska leva och uppföra sig.

Koranen är en bok av vägledning och som förklarar många koncept så som; meningen med livet, varför vi existerar, vem Gud är, vilka handlingar som Gud gillar och ogillar, historierna om profeterna, paradiset och helvetet, domedagen med mera. Koranen syftar också till att klargöra missuppfattning om Guds essens, som vissa gör när de jämför det med skapelsens essenser. Ett exempel på det är att förklara vem Jesus var och vad hans roll var, eftersom många kristna missuppfattat honom för att vara Gud eller en del av en treenighet.

Jesus, var som alla andra profeter. Han utförde mirakel och kallade till att endast dyrka den sanna Guden (Koranen 19:36).

Jesus essens, frid vare över honom

En del kristna påstår att Jesus är Gud, eller att Jesus är en del av en treenighet, eller att han är en reinkarnation utav Gud på jorden, eller att Gud tog en mänsklig form och gick på jorden. Detta trots att Bibeln nämner att Jesus föddes ur en moder, åt mat, sov, bad till Gud och hade begränsad kunskap om världen. Dessa egenskaper är opassande att beskriva Gud med. Gud är perfekt, fulländad i sig själv med fulländade egenskaper.

När man försöker förstå det islamiska konceptet om Gud så är det viktigt att prata om Jesus status och roll. Detta då det finns ett stort missförstånd bland människor världen över om vem han var och vad hans roll var.

Människan har brister och tillkortakommanden. Så hur kan något som är fulländat vara bristfälligt samtidigt? Det är inte rationellt att påstå något sådant.

Någon kanske då frågar: "Om Gud kan göra vad Han vill, kan Han då inte bli en människa?"

Per definition så gör inte Gud "ogudaktiga" handlingar. Så ifall Gud skulle bli en människa och ta på sig mänskliga egenskaper, så skulle han inte vara Gud längre.

Det nämns också i Bibeln att Jesus pratar till Gud och betar sig på ett sätt som visar att Gud är en separat varelse.

Till exempel: Jesus "föll ned på sitt ansikte och bad" (Matteus 26:39).

Om Jesus var Gud, skulle Gud då ha fallit ner på sitt ansikte och bett? Och i sådana fall, vem bad han till?

Vissa kristna påstår att "Jesus är Guds son". Vi borde fråga oss själva: "vad innebär detta egentligen?" För nog är det så att Gud är över behovet av att ha en fysisk, och bokstavligen, en son till avkomma?

Faktum är att vi finner att Bibeln använder termen "Guds son" i flera passage i Bibeln, och använder det som en symbolisk term för rättfärdiga människor. Termen "Guds son" används för flera rättfärdiga människor i Gamla Testamentet så som

David, Salomon, och Israel. Vi kan alltså se att fler än Jesus beskrevs som "Guds son": "Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son" (2a Moseboken 4:22). Denna vers från andra Moseboken är bara ett exempel.

Den islamiska trosuppfattningen om Jesus förklarar vem Jesus verkligen var. Samtidigt så bevaras den sanna förståelsen om Gud och hans fulländade

*"Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet!"
Koranen 19:35*

storhet, perfektion och unikheter. Jesus var en ärad profet skickad utav Gud för att kalla mänskligheten till att dyrka endast dyrka Gud.

Så...varför är jag här?

Alla är överens om att våra kroppsdelar, såsom ögonen, öronen, hjärnan och hjärtat, har ett syfte. Vore det då inte rimligt att individen i sin helhet också hade ett syfte?

Gud, Den Vise, har inte skapat oss endast för att vi ska vandra runt utan syfte och endast fullfölja våra basala lustar och instinkter. Det är snarare så att vi har ett högre syfte – Att erkänna och dyrka endast Gud, så att vi kan leva utefter Hans vägledning. Denna vägledning ger oss redskapen till att leva ett framgångsrikt och välsignat liv i alla dess aspekter. Bland dessa aspekter är personliga handlingar så som bönen, men även handlingar som gynnar samhället i stort, så som att vara god mot sin granne, hjälpa ens familj, vara ärlig och ta hand om djuren.

Gud förbjuder oss från att dyrka allt annat förutom Honom (ex. statyer, solen, månen, helgon, präster eller profeter). Gud behöver inga partner eller mellanhänder. Alla människor kan alltid, utan undantag, dyrka Gud direkt.

Gud beskriver detta liv som ett test, och att människor testas på olika sätt. Vi kan inte kontrollera vad som händer med oss, men vi kan kontrollera hur vi reagerar på det. Genom att ha tålamod under svåra tider och tacksamhet under bra tider så kommer vi närmare Gud, och därmed paradiset. Vi är också varnade för det hemska straffet i helvettet om vi i stället väljer att förneka Gud och ignorera Hans påbud.

Så...vad bör jag göra nu?

Ens tro testas genom att man använder sitt intellekt för att fundera över och erkänna Guds tecken. Därefter, när man insett och erkänt Guds existens så ska man leva i enlighet med Hans vägledning. Detta görs genom att man underkastar sig Guds påbud. En person som underkastar sig Guds påbud kallas för "muslim". Det är ett arabiskt ord som betyder "en som underkastar sig Gud".

Gud, Den enda Skaparen – "Allah" på arabiska – har gjort så att islam är tillgängligt för alla oavsett deras historia, bakgrund eller nuvarande situation. Så vem som helst kan bli muslim genom att uttala trosbekännelsen:

"Jag vittnar att det inte finns någon gudom värt att dyrka förutom Allah, och jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud."

Är det inte på tiden att du fullbordar meningen med livet, underkastar dig och erkänner din Skapare?

 **HOTLINE**

+971 56 204 2045

www.islamic-invitation.com



islamicicdx

